



## Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 9, 14 mei 2020



### Pastorale brief 9

#### Hemelsleutel

Nu de meeste mensen wat meer tijd hebben brengen we allemaal meer tijd door in de tuin. Eind april zijn wij verhuisd naar een wijk met plantennamen. Onze straat heet Himellof. Dat is Fries voor Hemel-loof. Wij kennen deze plant vooral onder de naam Sedum, maar na wat spuurwerk op internet blijkt een andere naam voor deze plant Hemelsleutel. We vinden het wel een toepasselijke naam voor onze nieuwe stek.

Hier en daar heb ik de vette bladeren van de Hemelsleutel inmiddels ontdekt in de tuin. Op die plekken moet je goed zoeken, want volgens een legende zou de plant ontstaan zijn waar Petrus zijn sleutelbos aan de hemelpoort verloor. Een andere verklaring voor de naam is dat de bloemen de baard vormen van een grote sleutel waarmee de hemelpoort geopend kan worden. Een plant met een veelbelovende naam dus.



Wanneer Petrus Jezus herkent als Messias ontvangt hij van Jezus 'de sleutels van het koninkrijk van de hemel' (Mattheüs 16:17-18). In de iconografie herken je Petrus dan ook aan de sleutels die hij bij zich heeft. Heel vervelend natuurlijk, om de sleutel van de hemel te verliezen... Maar verliezen we niet allemaal wel eens onze sleutel? Je hebt jezelf vast wel eens buiten gesloten, terwijl de voordeursleutel nog binnen lag. In Breda woonde we in een huis met drie anderen. Ik sloot mezelf buiten onze eigen kamer en had geen sleutel van de voordeur waardoor ik opgesloten was in de gang. Mijn huisgenoten waren net allemaal naar hun werk en ik kon alleen via de trap op de zolder komen. Via het zolderraam riep ik een buurman het telefoonnummer van mijn man toe. Een half uurtje later kwam hij mij met zijn sleutel bevrijden.

Soms hebben we ook figuurlijk een ander nodig om sleutel aan te reiken die een deur opent. Als je even niet verder komt, geen perspectief ziet. Iemand kan net die ene vraag aan je stellen. En soms kun je voor een ander die sleutel zijn tot meer vrijheid of hoop, in een klein gebaar of een gesprek. Dan valt het licht net even op een andere manier binnen, het licht van het koninkrijk misschien en beseffen we dat we mogen leven met dat licht van Gods hoop en liefde voor ogen.

Daarbij moest ik denken aan een zin uit een lied van Sytze de Vries: 'Soms staat de hemel op een kier, een bode van de Heer komt hier, verrast ons met een blij bericht, en zet de aarde in het licht!' (Lied 464). Het is eigenlijk een Adventslied, maar ook toepasselijk in deze tijd, als het bijna Hemelvaart is en we op weg zijn naar Pinksteren. Tijdens de veertigdagentijd begon de huidige corona crisis. We wisten niet hoe lang het zou duren en inmiddels tellen we tot vijftig, tot Pinksteren. Hoewel er nog veel onzeker is, lijken er lichtpuntjes te ontstaan, versoepelingen, voorzichtig betere cijfers. Lichtpuntjes zien we ook in de tuin of buiten, nu we misschien wat meer tijd hebben om ons te verwonderen over de schoonheid van de natuur. Als we hier de tijd voor kunnen nemen kunnen ook die momenten een sleutel zijn die de hemel soms een klein beetje opent.

Hartelijke groeten, ook namens collega's Annemiek Boonstra en Peter van Ool,

*Hester Wouda*

## **DIGITALE ZONDAGMORGENDIENSTEN** **(Link voor 17 mei vanaf zaterdag 16 mei op de websites)**

De online meditatie van 3 mei met als voorganger ds. Peter van Ool is weer goed bekeken. Op de website van de Gastkerk konden mensen reacties achter laten. Het is mooi om te lezen dat we met dit online experiment in deze tijd een goede weg lijken te zijn ingeslagen. De reacties zijn te lezen op: <https://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/>



"Ik vond het een mooie dienst en vind de medewerking van alle muzikanten bijzonder waardevol. Het is een mooi geheel geworden!" (een van de reacties op de website)

In mei zullen we twee digitale diensten uitzenden vanuit de Dorpskerk en Gastkerk, namelijk komende zondag, 17 mei, en op 31 mei, Pinksteren. Over de dienst van 17 mei leest u hieronder meer. In de maand juni zullen we nog even doorgaan met online vieringen. Waarschijnlijk is er dan weer om de week een online dienst vanuit onze kerken in Zuidhorn, in ieder geval een lofprijdsdienst en een gezamenlijke dienst op 28 juni, de slotdienst.

Door in juni nog niet fysiek samen te komen kunnen we ons voorbereiden op de nieuwe situatie vanaf 1 juli. Dan mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met maximaal honderd personen. Dit roept veel praktische en inhoudelijke vragen op. We zijn blij dat kerkrentmeesters en kosteren om de tafel zullen gaan om aan de hand van de landelijke protocollen voor onze eigen kerken een protocol op te stellen. Zo hopen we deze nieuwe start zo veilig en goed mogelijk te kunnen laten verlopen. Hierover later dus meer.

### **Volg de digitale dienst op 17 mei**

Volgt u aanstaande zondag ook weer de digitale dienst vanuit onze kerken? In deze dienst gaat ds. Hester Wouda voor en zijn er vanuit beide kerken weer diverse muzikale bijdragen. Zo houden we de lofzang gaande! Het is de zesde zondag van Pasen, ook wel zondag Rogate genoemd. Rogate verwijst naar het vragen en bidden in Johannes 16:23-24 waar Jezus zegt: 'wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen'. Wat betekent het om in Jezus naam te bidden?

Afgelopen week kwam ik een collage tegen van biddende handen, gemaakt door verschillende mensen uit een gemeente. Het lijkt me mooi om dat voor deze zondag ook te proberen met handen van jong en oud uit onze gemeenten! Daarom twee vragen:



1. Zou je een foto willen (laten) maken van jouw/ jullie biddende handen? Van alle biddende handen wordt een collage gemaakt voor in de digitale dienst. Alleen je handen hoeven op de foto. Dat kan bijv. zijn met gevouwen handen of open handen.

2. Voor wie/ wat wil je graag bidden in deze tijd? Als je hier een antwoord op wilt geven dan ontvang ik die ook graag, dit wordt dan verwerkt in de voorbeden.

**Graag inleveren voor vrijdag 12.00 uur via mail of app: [h.j.wouda@gmail.com](mailto:h.j.wouda@gmail.com)/ 06-19704879.**

De liturgie van deze dienst is vanaf komende vrijdag te vinden op de websites van de Dorpskerk en de Gastkerk. Voor kinderen staat onderaan deze liturgie een eenvoudige knutselplaat. In het gesprek met de kinderen tijdens de dienst heb je deze nodig, dus print deze van te voren alvast uit!

Met een hartelijke groet,  
*Annemiek Boonstra, Peter van Ool en Hester Wouda*

## KOFFIEDRINKEN ZONDAG 17 MEI

Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 17 mei om 11 uur:

Join Zoom Meeting <https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraT-JCWkxtR0VfbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie

Wie het lastig vindt om Zoom te starten kan dit Youtube-filmpje gebruiken om wegwijs te worden: <https://www.youtube.com/watch?v=jqrwlgZA6mk>, de eerste 4 minuten geven de belangrijkste informatie. Echt ingewikkeld is het niet!

## BLOEMEN

In de afgelopen week zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

Bloemen gingen naar mevrouw Sarie Sliedrecht, Thomas van de Dijkweg en naar fam. Van Hoeve, Josinalaan 5, beiden in Zuidhorn.



## COLLECTEDOEL

Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin Vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten.



Stichting vluchtelingenwerk Noord-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. Ze werken lokaal vanuit een aantal kantoren. Het werkgebied beslaat gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Kernwaarden van de organisatie zijn: Onafhankelijk, betrokken en deskundig / Verbindend naar de samenleving / No-nonsense en non-profit. Als diaconie van de Gastkerk en Dorpskerk werken we samen met de stichting in het kader van de "Tafels van Hoop".



**VluchtelingenWerk  
Nederland**  
al 40 jaar  voor vluchtelingen

**Niemand vlucht vrijwillig**  
Laat je hart spreken!



Wie vluchtelingen wil helpen, kan doneren.

Maak uw gift over op, NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn onder vermelding van Stichting Vluchtelingen Noord Nederland.

Natuurlijk kunt u (ernaast) als collectedoel Kerk of Diaconie kiezen. Giften daarvoor zijn ook zeer welkom. Vermeld dit dan op uw overschrijving!

Dank voor uw hulp!

## BOODSCHAPPENDIENST



Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries (06466347999) of Anke Brandsen (0619632678) en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,  
*Anna de Vries en Anke Brandsen*

## 14 MEI 2020: KERK EN CORONA



Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.

Een dezer dagen zal een protocol worden gepubliceerd met landelijke richtlijnen voor het houden van kerkdiensten. Onze kerkgebouwen en hun nabije omgeving zullen aan de hand van dit protocol bekeken worden. Kerkrentmeesters en kosters stellen een plan op. Met kleine, voorzichtige stapjes zal gewerkt worden naar de "anderhalve-meter-kerkdienst". Samen zingen lijkt voorlopig uitgesloten.

## ZUIDHORNSE GEA MULLER OVER DE OORLOG

Op 4 mei stond in het dagblad van het Noorden een artikel over een Joods meisje dat in het dorp Nieuwlande opgevangen was door een Nederlands gezin. Gea Muller heeft veel onderzoek gedaan naar de gang van zaken toen en later. Hieronder een fragment uit het artikel:

*Hanny Blein woont sinds 1956 in Canada. Ze heeft nog steeds contact met haar 'oorlogszussen'. De liefde van haar onderduikfamilie staat haar nog helder voor de geest. „Ik was de jongste, sliep bij Gea die vier jaar ouder was”, zegt ze vanuit Toronto. „Na een tijdje was ik helemaal gewend. Ik hoefde niet binnen te blijven, ik ging ook gewoon naar school.”*

*„De meester vroeg 't Is wel goed hè', weet Gea Muller (85) uit Zuidhorn nog. „En mijn vader zei: ja, het is een nichtje uit Den Haag. Dat ze een Jodinetje was, wist ik ook niet, ik wist niet beter dan dat ze echt een Haags nichtje was. Ze had een koffertje met snoepjes bij zich. En een stoeltje dat ze 'verhuurde' voor een pepermuntje. We waren dol op haar. Maar er werd niet gevraagd. Iedereen zweeg.*

<https://www.dvhn.nl/drenthe/Joodse-kleuter-Hanny-Blein-overleefde-de-oorlog-in-Nieuwlande-Hoe-het-stille-dorp-een-Haags-nichtje-redde-25611258.html>



## DOMINEE WILLY JANSEN-BALTINK OVERLEDEN

Op 1 mei jongstleden is dominee Willy Jansen-Baltink uit Grootegast overleden op 71-jarige leeftijd. Afgelopen november zou zij nog voorgaan in de Dorpskerk, maar zij moest wegens een hardnekkige ziekte afzeggen. Zij was een geliefde gastvoorganger die op een frisse, dicht bij de mensen staande manier het Woord verkondigde. Zij was ook een van de stimulerende krachten achter de Voedselbank Westerkwartier. Bij de uitvaart kwam dit samen in de tekst uit Lukas 10: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.



## HORNERHEEM BRENGT KLEUR IN CORONATIJD

Enkele bewoners van Hornerheem kwamen op het idee om het dorp wat meer kleur te geven. Er werden ezels aangeschaft, schilderijen gemaakt en met mooi weer buiten gezet. Langs de Brilweg ontstond zo een vrolijk lint van bonte kunstwerken. Ramon en Michel waren er helemaal vol van. Kom eens langs! (Het moet wel mooi weer zijn, natuurlijk!)

*Op de foto: Ramon Warnar met zijn schilderij*



## HALLO KINDEREN,

Deze week was het dan eindelijk zover, school is weer begonnen! Waarschijnlijk zijn jullie al een paar dagen naar school geweest. Wat fijn om dan weer al je vrienden, vriendinnen, meesters en juffen te kunnen zien, al zal het eerst misschien ook wel een beetje spannend zijn geweest. Hoe zal het gaan met alle nieuwe regels, waar zit ik in de klas en zou iedereen me nog aardig vinden... Ook was het veilig en fijn om thuis te zijn bij papa en/of mama. Hopelijk hebben jullie gemerkt dat je vrienden blijft ook al zie je elkaar niet zo veel en dat je juist als je elkaar zo'n lange tijd niet hebt gezien erg aardig kan zijn voor elkaar.

Hoe langer je elkaar kent hoe beter je erop kunt vertrouwen dat je lief kunt zijn voor elkaar, iemand kunt troosten als ze verdrietig zijn en samen enorm kunt lachen en plezier maken. Soms kun je ook ruzie maken maar gelukkig kun je als vrienden ook weer vrede sluiten. Vriendschap betekend heel veel dingen, zoveel als de verschillende kleuren van de regenboog.

In het verhaal van de ark van Noach (Gen 6-9) maakte God een hele mooie regenboog als teken van de vriendschap die wij met God hebben, een vriendschap waarin hij belooft voor ons te zorgen, ons te troosten, met ons te vieren en er voor ons te zijn als we hem nodig hebben.



Mijn hart was al blij op het eerste moment:  
je lachte naar mij en dat voelde bekend.  
We speelden en praatten en aten ons brood,  
zo werden we vrienden, de kleur **rood**.



We gaan eropuit en we maken veel lol,  
we durven en duikelen, niets is te dol.  
we kibbelen ook, maar toch hou ik van je.  
Zo is het met vrienden, de kleur **oranje**

Voor mij ben jij helder en eerlijk als goud.  
Ik voel me zo licht omdat jij van me houdt.  
Dat jij me ziet staan, dat betekent heel veel!  
Zo stralen we samen, de kleur **geel**.



Jij bent als een boom die schaduw biedt,  
ik mag bij je schuilen als het giet.  
Alles bloeit op wat we samen doen.  
Vriendschap is groeien, de kleur is **groen**.

Soms komt de sleur en de klad erin.  
Vriendschap geeft lucht voor een nieuw begin.  
Kun jij me vergeven, vergeef ik jou:  
dan is er nieuw leven, de kleur **lichtblauw**.

Diepe gedachten, een vraag in de nacht,  
antwoorden waar je zo lang op wacht ...  
Met jou kan ik praten, jouw oren zijn trouw  
Vriendschap is aandacht, de kleur **donkerblauw**.



Door dik en dun, warm en koud, nat en droog:  
vriendschap is rond als de regenboog.  
Van rood tot aan blauw is een heel palet  
Vriendschap is alles, de kleur **violet**

Vriendschap is alle kleuren van de regenboog. Kun jij ook een mooie regenboog maken? Bijvoorbeeld door te kleuren, verven of misschien heb je wel mooi gekleurd papier waarmee je een regenboog kunt knutselen. Hieronder staat een kleurplaat die je kunt uitprinten en inkleuren, veel plezier!

Namens de kindernevendiensten wensen we jullie een hele fijne week toe!  
*Groetjes Femke*



© LOOK@T BV